



~ Daarom neem ik nooit
meer een ander dier ~

Door groep Stex 01

Sandra



Toen ik klein was, had ik een hond die heel mooi en energiek was.

Elke keer als ik uit school kwam en de deur open deed kwam hij rennen om me te begroeten.

Hij beet in mijn schoenen en rende achter me aan.

Ik heb een goede tijd gehad met Buggy.

Het was een COEKER spaniel met van die lange oren.



vroeger woonde ik bij een vrouw in Emmeloord.
zij had heel mooie vissen en ook hadden ze heel mooie
kleuren. rood-wit-zwart en ik hield van de vissen.
Toen zij visvoer wilde geven, kwamen alle vissen op het
water en aten alle visvoer op. zij had ook twee poeten.
op een dag viel de poes in het water, maar gelukkig
was daar een rooster en gebeurde er niets.
Daar werd ik ook heel blij van.

Fereba Shirsaid



- Zij was grijs, asblond met ^{een} witte borst.
- Ik zag haar op 22 september 2008, voor de eerste keer, toen zij maar een paar dagen oud was

Ik had een mooie poes. Zij heette Momo. Zij was maar een paar dagen oud toen ik haar voor de eerste keer zag. Zij woonde bijna vier jaar bij ons. Ik wil huilen als ik aan haar denk.

Zij had veel dingen van ons gewoond of geleerd. Bijvoorbeeld, had zij geleerd hoe je de wc kunt gebruiken.

Jennifer Delali Agbenyo



Vroeger had mijn tante een hond. Hij heette Romeo. Hij was een heel grote hond, bruin en zwart.

Ik heb altijd vermoed dat de hond mij niet leuk vond. Op een bepaalde dag was ik buiten aan het spelen en hij was naast mijn tante.

Zodra mijn tante weg ging, begon hij te blaffen naar me. Ik dacht dat hij was vastgeketend aan zijn kooi, dus had ik geen zorg. Maar dan had ik het mis.

Na een paar minuten, stond hij op en liep naar mij toe. Ik was helemaal bang.

Ik rende naar het huis en hij achtervolgde me. Toen ik eindelijk in het huis was, begon ik te huilen want ik was nog heel bang.

Mijn tante troostte me en zei, "Alles komt goed, je ben nu veilig."

Glady's



De naam van mijn hond was skippy.
Hij had een bruine kleur. Hij was een mooi huisdier.
Ik hield van die hond.
Skippy blafte als iemand mijn thuis inkomen.
Hij was vergiftigd en dood gemaakt.
Ik was verdrietig toen hij dood was.

Ineke



Ik heb nooit echt een
huisdier gehad, maar
ik heb in 1985 wel even
voor een hondje gezorgd,
toen ik 6 weken in
Israël werkte.

Ze heette Pax. De boer
waar ik voor werkte, heeft
haar afgemaakt, omdat
hij geen nest jonge hondjes
wilde.

Ze had een blonde vacht en
ze was niet groot. Ze et
ons brood en soms vis.

Het is al 30 jaar geleden, maar
Ik denk nog vaak aan Pax.